

Enige tijd geleden voelde ik mij...

Eenzaam, klein, ingenomen, angstig,  
Schuw, onbegrepen, gesollicet, onzeker; mijn lichaam was leeg.  
Ik hoorde alleen mijn hart nog kloppen, mijn identiteit was weg, en voelde geen emoties meer.

Ik stelde mijzelf de vraag, wat kan ik gaan doen om mijzelf weer terug te vinden? Waar moet ik beginnen?

Ergens wist ik dat ik nog een potje voorbereid had met kracht.

Mijn eerste stap was de huisarts. De huisarts adviseerde mij om Emdratherapie te volgen.

Tevens wilde ik werken aan mijzelf. Hoe mocht ik mij weerbaarder.

Ik meldde mij aan voor opleiding voor Yerzelf, een top cursus, maar ik merkte dat ik erg last had van het misbruik.

Ik wilde herkenning, steun, met lotgenoten praten.

Ook wilde ik weer een sterke, krachtige en vriendelijke vrouw zijn en mij vrij voelen.

'Ik heb mij aangemeld voor gericht  
naar de toekomst'

'Ik ben zo blij dat ik deze cursus heb  
gevolgd, wat een herkenning!'

'In het begin is het moeilijk en  
confrontiekend. Maar met je kracht,  
wil en doortzet voel je je vrij.  
Je gaat veranderen in positieve  
zin, dit merkte ik bij mijzelf  
maar ook bij de andere meiden  
van de groep.'

'Het is een goed en heerlijk gevoel.  
Van een klein bang vogeltje, na  
een vogel met wiele vleugels  
in de lucht. Je verdien de  
vrijheid, je bent het waard  
zet jezelf voorop!'

'Het is misschien moeilijk te geloven  
of je denkt dat gebeurd toch niet.  
Maar zet de knop om, en ga het  
gewoon doen, je bent sterk  
genoeg, daar geloof ik in.  
iedereen heeft een kracht  
en wil'

'Heel veel succes'

Mandy